

afschrijf van een ten dood veroordeelde te
Westmaas.

19 - 9 - '41

Arie v. d. IJel.

van P. d. Huisman
P. d. Huisman

Lieve vrouw.

Ik moet gaan sterven, mijn vonnes is ge
veld. Maar als de Heere God op dit oogenblik maar
bij mij mocht zijn, Voor mij is het niet erg, maar
nu komt het er op aan, Als de Heere mij maar
zegenen wil. Doe de allen maal de harte lyke
groete maar van mij, en vrouw neem het niet ge
dult op, Vrouw als ik begraven ben haalt mijn
overschat naar Westmaas daar zijn mij Vader en
Moeder ook begraven

Ik moet nu eindigen, ik zit vol met
Zenuwen lieve vrouw met 100 kussen doe ik
shans afscheid van u en de kinderen, denk steeds
aan je Vader hoor

Day Piet, day Martien, day Marie day Jan
day Truus, day Aal

Day vrouw.

A. v. d. IJel.